

Alle wijsheid op een stokje

Kaartjes vol wijsheid

6 Verdwaald

Het is oké om niet
te weten

Wanneer ik
gespannen ben,
neem ik tijd om
rustig te worden

Ik geef ruimte aan
de stilte in mij

In mij is een
dieper weten

Ik word stil en
luister naar mijn
innerlijke wijsheid

Belangrijke
antwoorden vind
ik in mezelf

Ik volg de weg van
mijn hart

Ik vertrouw op
mijn eigen
wijsheid

Alle antwoorden
komen op het
juiste moment

Vol vertrouwen ga
ik mijn weg

Ik kom thuis
bij mezelf